

Lieve mensen,

In deze nieuwsbrief bericht over ons educatiecentrum project in 2011, de komende reis naar Ghana en meer nieuws!

### **Project 2011, Educatiecentrum Bogunayili Community**

In onze vorige nieuwsbrief informeerden wij jullie al over het tweede project dat we hebben kunnen uitvoeren in 2011, met behulp van de gulle donatie van het bedrijf Nippur. Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond en staat er nu een prachtig educatiecentrum. We zijn begonnen met het inzamelen van geld om het centrum in te richten met meubels en informatiemateriaal, zodat Alhassan Salifu Baba en zijn medeoprichters snel kunnen starten met het geven van voorlichting op het gebied van persoonlijke hygiëne, HIV/Aids en het belang van jonge meisjes om ook zoveel mogelijk naar school te gaan in plaats van te werken.

Wij heten onze nieuwste  
particuliere  
Geldropse Geluksklavers  
van harte welkom;

**Wim en Jeanne Koole**

**Frank en Sabrina Koole**



## **De komende reis naar Ghana**

Tijdens de komende reis naar Ghana zijn we sterk vertegenwoordigd. Wendy, Gerjon, Patricia en Lizeth vliegen op zaterdag 25 februari naar Accra voor een reis van 10 dagen. Zondag rijden we naar Tamale waar we uiteraard zullen worden verwelkomd door Habiba. Extra verrassing voor Habiba zal zijn dat Lizeth, voor het eerst na de eerste reis van Wendy en Lizeth naar Ghana (in januari 2006), weer een bezoek brengt aan Ghana.

Natuurlijk gaan we onze projecten van 2011 bekijken en, zoals altijd, proberen we verder zoveel mogelijk van onze afgeronde projecten te bezoeken.

We hopen voor onze reis al een startbedrag te hebben ingezameld om tijdens ons verblijf in Ghana een begin te kunnen maken met de inrichting van het educatiecentrum.



## **Speciaal project**

Onze nieuwste particuliere Geldropse Geluक्सklaver, Wim (en Jeanne) Koole, heeft ons vorig jaar december verrast met een bedrag van € 410,00. Dit bedrag is ingezameld tijdens het feestje ter ere van het pensioen van Wim Koole.

Wim wil graag dat dit geld wordt besteed aan gezinnen waar hulp hard nodig is.

Samen met het restant van de opbrengst van de geboorteactie van Zoë de Jong, willen wij ter plekke bekijken wat de mogelijkheden zijn om structureel hulp te bieden aan een gehele village, zodat alle arme gezinnen hiervan kunnen profiteren!

## **Brillenactie**

In de afgelopen 2 jaar hebben wij bij ons bezoek aan Ghana een heleboel Ghanezen blij kunnen maken met een tweedehands bril. Een eenmalige actie dachten we in eerste instantie. Nu blijkt er echter toch nog altijd volop uitgekeken te worden naar onze komst, in de hoop dat we weer brillen meenemen. We starten de actie daarom weer opnieuw op en willen dan ook aan iedereen vragen oude brillen niet weg te gooien maar deze aan ons te doneren! Helaas hebben wij niet de middelen om kapotte brillen te laten maken, we hopen daarom weer veel tweedehands brillen te ontvangen die nog altijd goed zijn voor gebruik!

### **OPROEPJE!**

**Naast trouwe sponsors van onze stichting, zetten Wim en Jeanne Koole zich ook in voor (wees)kinderen in Congo.**

**Om hen met dit geweldige project te steunen willen wij jullie vragen om goed klein speelgoed, (voet)ballen, spelletjes, knutselmateriaal of schoolspulletjes etc. dat niet meer gebruikt wordt, bij ons in te leveren.**

**Wij zorgen er dan voor dat dit bij Wim en Jeanne terecht komt waarna zij dit kunnen verschepen naar Pater Carlos in Congo!**